

Op zoek naar de visarend in Dannemeer



De laatste excursie van dit seizoen sloot aan daar waar we het seizoen 2013 op 5 januari begonnen waren: het Dannemeer. Dit keer niet zo veel deelnemers als op die beruchte zaterdagochtend (het schijnt dat de lokale bevolking van Denemarken nog praat over die invasie van wel 50 geïnteresseerden), maar een mooie opkomst van 30 personen, in leeftijd variërend van jong tot oud.

Bij afwezigheid van excursieleider Jan Glas, die op dat moment de vogeltrek bij Falsterbo aan het bewonderen was, fungeerde Rinus Dillerop als zodanig, daarin bijgestaan door Theo de la Ruelle. Beiden gewapend met telescoop, verrekijker, vogelgids, kennis en ervaring loodsten zij de deelnemers door deze ochtend.



Kneeu (*Linaria cannabina*)
foto: wikipedia

Het weer was lekker, een herfstig zonnetje, milde temperatuur, vrijwel windstil en droog. Doordat de natuur het hele jaar al enkele weken achterloopt, waren er nu nog veel vogels te zien die normaliter al volop richting zuidelijker oorden aan het migreren zouden zijn. Zo scheerden huis- en boerenzwaluwen boven onze hoofden en konden we nog genieten van graspiepers en veldleeuweriken. Groepen met kneuen, putters en groenlingen vlogen af en aan.

In het veld zat een zwerm van een goede 300 Kieviten en ook grauwe en canadese ganzen lieten zich zien. Een enkele opvliegende watersnip en een



Putter of distelvink
(*Carduelis carduelis*)
foto: wikipedia



Groenling
(*Chloris chloris*)
foto: wikipedia

blauwborst gaven ook acte de presence. Verder blauwe reigers en gelukkig ook zijn zilverwitte familielid de grote zilverreiger.

Een torenvalkje wist een muisje te vangen en zat het op een paaltje op te peuzelen. Een tafereel dat door velen door de telescoop gadeslagen werd. Twee jonge soortgenootjes waren boven het veld aan het spelen in de lucht. De familie van de roofvogels werd verder vertegenwoordigd door een jagend vrouwtje bruine kiekendief. En drie buizerds die op de thermiek tot duizelingwekkende hoogte schroefden. Maar helaas, geen visarend. Al was iedereen daar stiekem voor gekomen en hoopten de excursieleiders er ook op om hem te kunnen spotten. Die bewaren we dan voor een volgende keer. (Daarom, zodra een foto)



ThR